

# HELSINGBORGS DJURSKYDDSFÖRENING 100 ÅR

1905 – 2005



**Komplettering av Gunnar Svenssons minnesskrift  
till 90-års - jubileet 1995.**

**Av Bernt Green och Harry Pettersson**

**Presenterad vid årsmötet 12 mars 2005.**

**Djurskyddskonsulenten/Djurbegravningsplatsen  
Tel 0704 – 36 18 08**

Redogörelsen har disponerats efter 90-årsskriften med samma rubriker. Innehållet speglar det senaste decenniets aktiviteter inom föreningen.

## HUR DET HELA BÖRJADE

När Helsingborgs Djurskyddsförening startade 1905, hade djurskyddsrörelsen redan en lång historia bakom sig såväl utomlands som här hemma. Ska vi gå riktigt långt tillbaka, hamnar vi hos **den helige Franciskus av Assi** (1162-1226). Han blev alla djurs skyddshelgon. Det är på hans dödsdag de 4:e oktober vi firar Djurens Dag.

En senare efterföljare var den irländske storgodsägaren **Richard Martin** (1754 – 1834), som kallades Humanity Dick för sin omsorg om djuren. Han satt i underhuset och fick igenom **historiens första djurskyddslag 1822**, Martins Law. Den första djurskyddsföreningen bildades 1824 med namnet Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals in England. Föreningen fick en hög status med kungen som beskyddare. Senare fortsatte främst borgerligheten arbetet.

Djurskyddsrörelsen spred sig, och **Sverige fick sin första djurskyddslag 1858**. Den nuvarande är från **1988**. Vår första djurskyddsförening blev Göteborgs Djurskyddsförening bildad **1869**. Flera djurskyddsföreningar tillkom runt om i landet, och en Centralförening bildades **1897**. Djurskydds-rörelsen var stark under senare delen av 1800-talet för att nå sin kulm under början av 1900-talet.

I Skåne bildades först Malmö Djurskyddsförening **1901** genom den framsynte länsveterinären Ernst Schoug, som blev dess förste ordförande.

Gunnar Svensson, vår nestor i föreningen med 40 års medlemskap varav 22 som sekreterare, gjorde en omfattande tillbakablick, då vår förening firade 90 år. Han redogjorde noggrant för **föreningens bildande den 20 maj 1905** på initiativ av järnvägstjänstemannen Björn Taube, som blev dess förste sekreterare. Mötet leddes av Malte Sommelius och länsveterinären Ernst Schoug, ordförande i Malmö Djurskyddsförening, redogjorde för djurskyddets organisation, medel och mål i vårt land. En förening bildades, och dess förste ordförande blev doktor **Ernfrid Möller**.

Man var mån om representation av kunniga styrelsemedlemmar, vilka representerade olika områden. Sålunda fick poliser gratis medlemskap. Regementet på Berga representerades av regementsintendenten M. Schürer Von Waldheim. Skolbarn fick nedsatt årsavgift d v s 25 öre! Skolväsendet kom att representeras av folkskolläraren och sedermera överläraren **Gustaf Herlin**. Han blev året efter sekreterare och kvarstod under 34 år. Hans handskrivna protokoll var ”en uppvisning i välskrivningens sköna konst”.

Det kan noteras att sonen till Gustaf Herlin, Lars ”Tylle” Herlin, också han var lärare och sedermera skoldirektör med makan Kerstin numera är hedersmedlemmar. De donerade medel till en minnesfond 1995 som krönte den Herlinska djurskyddsbanan, i vilken många helsingborgare har danats genom skolan.

Idag representeras skolan av hedersledamoten f läraren Gunnar Svensson, som gjort mycket för elevernas bildning i djurskydd. Han har sett till att skolornas bibliotek fått förbundets

tidning Djurskyddet under många år. Likaså såg han till, att naturfotografen och författaren Sven Gillsäter kom till flera av våra årsmöten, och även framträdde för eleverna på olika skolor dit årsmötena förlades.

Många av föreningens ändamål vid grundandet för 100 år sedan är idag förlegade, som användningen och behandlingen av draghästar respektive slaktmetoder, vilka genom lagstiftning har humaniserats.

Jämställdhetstanken, vilken idag tillämpas varmt och t o m har en JÄMO som företrädare, omhuldades. Enligt stadgarna skulle styrelsen ”bestå av 12 ledamöter, 6 kvinnor och 6 män”. Idag lever vi upp till detta förhållande spontant ovetande om framsyntheten hos våra grundare för 100 år sedan.

Djurskyddstanken var vid grundandet inte särskilt djupt förankrad i det allmänna medvetandet. De aktiva kom ofta från de ledande skikten i staden och föreningen hade en prägel av ”societyförening” med uppklädda medlemmar på möten på stadens förnämsta näringsställen. Idag engageras alla skikt, och mötena förlägges på billiga d v s gratis lokaler till lägsta förtäringkostnad. Medlemsavgiften är känslig vid rekryteringen av nya medlemmar. Inte minst vid engagemang av ungdomar för vilka så mycket står till buds. Föreningstanken är idag förlegad, och det är svårt att engagera folk till styrelsearbete. Här slås man av grundtanken för 100 år sedan, där man värnar om skolbarnens engagemang. En särskild ungdomsavdelning inom djurskyddet har diskuterats vid flera tillfällen såväl lokalt om centralt.

Helsingborgs Djurskyddsförening anslöt sig strax efter bildandet centralt till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund (SDR) grundat 1897. - På den tiden hette det De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund och sedan 2004 Djurskyddet Sverige. Vart tredje år träffades representanter för alla medlemsföreningarna i Stockholm. Man höll dock sin konferens i Helsingborg 1906. Det dröjde 60 år till nästa utlokaliserade konferens, då Örebro gästades. Sedan förlades den till olika städer vart tredje år. Från 1977 blev det vartannat år. Numera hålls en årlig konferens. Dessutom hålls numera även en årlig träff med delföreningarnas ordförande, sekreterare och medlemsansvarige.

1981 stod åter Helsingborg som värd under ordföranden Stig Collianders värdskap för att celebrera vår 75-åriga tillvaro 1980, som redogjorts för i 90-års redogörelsen. 1993 var konferensen förlagd till 40-års jubilerande Landskrona, och ordföranden Harry Pettersson och sekreteraren Gunnar Svensson deltog. Bernt Green deltog delvis. Under det sociala programmet på söndagen besöktes Regiondjursjukhuset i vår stad. 2003 gästades åter Skåne då Landskrona stod som värd igen i samband med sin 50-åriga tillvaro. Helsingborg representerades av nyblivne ordföranden Torkel Falk och Gunnar Svensson. Bernt Green från vår förening deltog som suppleant i SDR:s valberedning.

## **DEN TIDIGA KAMPEN FÖR HUMANARE SLAKTMETODER**

Denna har givit resultat under seklet! Lagstiftningen reglerar idag slakten i detalj. Hemslakten är obetydlig, och slakterier med yrkeskunnig personal arbetar effektivt. Centralisering har gått långt. Reaktionen mot denna har lett till, att gårdsslakterier med god djuromsorg har kommit allt mer.

Hantering av djuren och transporterna engagerar djurskyddet idag. Rationaliseringen får ej gå så långt, att djurskyddet kommer i skymundan!

Höns- och främst burhönsnäringen är storskalig, och känslan för det enskilda djuret avtrubbas hos respektive personalkategori. Löpandebandslakten verkar likaså avtrubbande, och det enskilda djuret kommer ofta i skymundan.

Den yngre generationen har tagit till militanta metoder för att uppmärksamma missförhållandena.

**Sanitetsslakten** – nödslakten – har avskaffats av ekonomiska skäl. I Helsingborg fungerar den dock fortfarande, så att sjuka eller skadade djur kan få sluta snabbt.

**Kadaverhämtningen** har i stället byggts ut, men destruktionsanstalterna är få. Det blir långa och dyrbara transporter. Djuret är dock dött, och djurskyddssynpunkten är tillgodosedd.

## HÄSTEN, DEN TROGNE OCH TÅLIGE DRAGAREN

Denna har under seklets gång spelats ut av järnvägstransporter och bilismen. Hobbyhästarna har i stället idag ökat till 275 000.

Det kan vara hästar för trav- och galopptävlingar. Djuren utnyttjas ibland cyniskt av ekonomiskt vinstintresse, och djurskyddet reagerar mot spödrivning, dopning och överutnyttjande.

På ridhästsidan är det i stället **misskötsel och okunskap** som strider mot djurskyddstanken vad gäller den rena hobbyridhästen. Våra tävlingshästar f f a fälttävlanshästarna har engagerat djurskyddet p g a **överutnyttjande och olycksrisker**.

Hästhållningen är lagstiftningsmässigt väl reglerad. Efterlevnad och tillsyn ligger dock på efterkälken. Förhoppningsvis kommer den nya Djurskyddsmyndigheten tillrätta med detta!

## ANDRA STÖRRE DJURS BEHANDLING

Nötkreatur och f f a köttdjur hålls ofta i stor skala, och skötseln lämnar ofta mycket att önska.

Många är **utgångsdjur** året om utan tillgång till skyddande välskött ligghall. Tillsynen brister med många anmälningsärenden till kommunen. Denna har ofta för små resurser, och de juridiska turena som följer friar i stor utsträckning djurägarna, medan djuren får sitta emellan. Kommunerna är länsstyrelsernas förlängda arm, och Jordbruksverket är överordnad myndighet.

Den 2004 inrättades **Djurskyddsmyndigheten** i **Skara** ska öka effektiviteten. En skärpning av tillsynen märks redan! En professur i djurskydd har inrättats. Den bekostas av djurskyddsorganisationerna tillsammans med staten under 5 år. Internationella EU bestämmelser är ofta mildare än de svenska som beträffande kött rasen **Belgian Blue**. Den omfattande köttansättningen gör djuret för stort med kalvnings- och rörelsebesvär som följd. Försöken att stoppa rasens introduktion i Sverige 1996, engagerade djurskyddet starkt med en kraftig

uppbäckning av media. En stor demonstration i Viken försökte väcka opinion mot insemination av kvigor med importerad sperma. Vår förening deltog genom Bernt Green, som även fick komma till tals i TV.

Andra jordbruksdjur men av det minde formatet är höns. Värphöns i små burar är förbjudet sedan flera år, men dispenser och överklaganden tar udden av lagstiftningen. Den nya hönhållningen för värphöns ska tillgodose de **grundläggande behoven med sittpinne, värpreden och möjlighet till sandbad**. Ökad sjuklighet och sämre ekonomi ger högre äggpris, vilket konsumenterna ej accepterar. Importerade ägg från burhöns säljs därför i stor omfattning till ett tilltalande pris. Våra uttrangerade hönsburar exporteras i stor omfattning! Djurskyddsproblemet flyttas bara utanför Sveriges gränser!

**Pälsdjursnäringen** är också en stordrift med begränsade möjligheter till naturligt beteende, vilket har engagerat djurskyddet. F f a rävhållningen omöjliggörs genom de höjda kraven. Även här flyttar djurskyddsproblemet utomlands, då länder som Finland och Ryssland utökar verksamheten och skinnexporten till oss ökar!

Ett större djur **struts/emu** har kommit till vårt jordbruk. I början var okunskapen stor, och lagstiftningen beträffande djurhållningen lät vänta på sig. Den har nu kommit, men ekonomin med strutskött motsvarar ej den med avelsdjur under uppbyggnadsskedet. Många lägger ner, vilket är bra, då de egentligen stäpplevande djuren ej passar i inhägnader i vårt klimat!

**Hjortar i hägn** passar bättre i vårt klimat. Här har dock en hög beläggningen s k overcrowding lett till sjukdomar som tuberkulos.

**Förbud mot uppbundna suggor** har införts, och **cirkusdjurens välbefinnande** har förbättrats.

Centralt har det gått ut protestlistor mot **tjurfäktingar i Spanien**. **Hundkapplöningar** med totalisator har ej kunnat stoppas, men tillsynen har skärpts.

## DEN FÖRSTA DJURTRANSPORTVAGNEN

En hästdragen sådan kom till Helsingborg 1925 och placerades hos brandkåren i rådhusets källare.

Knappt 70 år senare 1992 bildades **Djurambulansen AB** till Helsingborg genom Roger Sandberg i samarbete med Helsingborgs brandförsvaret och Regiondjursjukhuset i Helsingborg. Ett lyckat koncept som vår förening stödde ekonomiskt under några år. Roger Sandberg tillhörde vår styrelse under flera år och demonstrerade ofta sitt livsverk för medlemmarna och redogjorde för utförda insatser. Djurambulansen väckte stort internationellt uppseende!

Roger Sandberg tilldelades SDR:s Djurskyddsstipendium 1996 och ställde ut och demonstrerade djurambulansen på Skansen i Stockholm i samband med SDR:s 100 årsjubileum 1997. En skärmutställning visades, i vilken även Djurskyddsföreningen i Helsingborg och Regiondjursjukhuset härstades presenterades.

1998 tilldelades vår brandchef Claes Thorell SDR:s Djurskyddsstipendium för sin framsynta djurskyddsvänliga tolkning av Räddningslagen, för vilken han redogjorde på vårt årsmöte 1998, och hållandet av Djurambulansen i Räddningstjänstens regi.

## SLAKTMETODERNA ÄNNU EN GÅNG

Den rituella slakten med religiös bakgrund medelst skäktning d v s avblodning utan bedövning fördömes av djurvänner.

De långa slaktdjurstransporterna ute i Europa, f f a till Italien, där en omfattande hästslakt sker är ekonomiskt- och arbetsmarknadsstyrd utan hänsyn till djurskyddet. Sverige har strängare transportregler än EU som ej ger med sig. Till följd av nedläggningen av många slakterier och olika betalning fraktas många slaktdjur långt i onödan även i Sverige.

## MERA OM DET PRAKTISKA DJURSKYDDSARBETET

Föreningen har sedan många år en vinterfågelmätning med utläggning av säd på tre ställen vid Öresundskusten för övervintrande sjöfåglar vid behov. De senaste årens milda vintrar har behovet varit begränsat.

Vi har även ett antal fågelbord på offentliga platser. Några har skänkts till privatpersoner med bifogat lämpligt foder. Ett par fågelbord sköts av privatpersoner med utfodring med foder vi tillhandahåller.

Föreningen håller vår djurskyddskonsulent Hans Olsson med en mobiltelefon. Samtal till oss går till honom för handläggning eller hänvisning. Djurbegravningsplatsen sköts av honom, och kontakt sker med nämnda telefon. Många förfrågningar och anmälningar hänvisas till Miljökontoret. Ett problem är omhändertagandet av skadade eller övergivna djur vanligen katter. Polisen och miljökontoret vill ej taga sig an dessa. Infångandet, placering och eventuell veterinärvård är kostnadskrävande. Djurhemmet Tassebo, som vi stöder ekonomiskt, har en stor funktion att fylla men räcker ej!

För vilda djur främst fåglar har vi i staden en lokalavdelning av KfV – Katastrofhjälp för Fågel och Vilt. Vi stöder den verksamheten ekonomiskt, och ordföranden Carina Falkengren är även med i vår styrelse.

En viktig del är det förebyggande arbetet genom information och upplysning. Man har i Helsingborg försökt att införa kopplingstvång för hundar i stadskärnan. Vidare har en antimällarkampanj från Mörarp fått en landsomfattande spridning.

## DJURBEGRAVNINGSPLATSEN

Denna togs i bruk 1952 på av kommunen arrenderad mark på Tunderfeltsgatan på Ringstorp. Den beräknas rymma ca 1500 gravplatser och är nu ca halvbelagd. Gravplatserna köps för 5 år i taget.

En **minneslund** togs i bruk 2002. Planeringsingenjör Ingrid Rehn på Entek svarade för utformningen och invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Carin Wredström. Kommunen bidrog med en stor del av kostnaden. En ny bod togs även i bruk vid detta tillfälle. Helsingborgs Dagblad och tidningen Djurskyddet liksom TV har vid flera tillfällen uppmärksammat vår djurbegravningsplats.

Platsen sköts av föreningens djurskyddskonsulent:

Gottfrid Hagström 1963 – 1988. (Styrelsemedlem 1963 och hedersmedlem 1995)

Bertil Eriksson 1988

Evert Johansson 1989 – 1998

Hans Olsson 1999 - . Lade in gravplatserna på data, vilket underlättar omköp mm.

## **INFORMATION TILL BARN OCH UNGDOM OM DJURSKYDDETS BETYDELSE**

**Ungdomsverksamheten** har som nämnts alltid legat föreningen varmt om hjärtat. I styrelsen har man försökt att få skolan representerad. På senare år har detta uppfyllts genom folkskolläraren Gunnar Svensson.

1987 genomfördes en **uppsatstävling** i samarbete med Skånes Djurskyddsförbund för stadens sjätteklasser.

1997 gjordes en ny uppsatstävling för stadens 56 femteklasser. Segrarna deltog sedan i dåvarande Centralförbundets tävling och vann. Fyra elever och en lärare bjöds på flygresor till Stockholm i samband med 100 - års jubileet med prisutdelning på Solliden på Skansen. De fick bo ombord på segelfartyget ”af Chapman ” som fungerade som vandrarhem och besöka Junibacken – Astrid Lindgren landet - och nöjesparken Gröna Lund.

I Båstad bildades en djurskyddsförening av en elev - Joakim Malmberg, en åttondeklass elev. ” **Djur 2000** ” blev namnet, och föreningen drivs vidare av efterföljande åttondeklass elever. Strandängsskolans rektor och skolan stöder verksamheten. Från vår förening har förutom ekonomiskt stöd givits föreningsbildningshjälp av vår Björn Rydell. Harry Pettersson, Gunnar Svensson och Carina Falkengren höll föredrag på deras ”Djurens Dag”. Vi har bevistat deras årsmöten och fått Centralförbundet att inrätta ett Ungdomens Djurskyddsstipendium, vilket första gången tilldelades Joakim Malmberg på årsmötet på Örenäs i Landskrona 2003.

Vid **undervisningen i djurvård** på Ridgymnasiet i Helsingborg har Bernt Green talat om djurskydd för förstaårseleverna. Janet Brandin har gjort detsamma i sina barns klasser i Laröd och på Magnus Stenbocksskolan.

## **INFORMATION I ÖVRIGT**

Under 80-talets första år hade föreningen en ”bottenkänning”, och dess existens var hotad till följd av bristande intresse och engagemang. Man hade planer på att gå från en medlems-

baserad förening till en stiftelse för förvaltning och utdelning av donationsmedel. Byråkratiska hinder gjorde dock detta svårlöst och dyrt. Dåvarande ordföranden Bengt Carlheim-Gyllenskiöld lyckades få engagemang för en fortsatt medlemsbaserad förening.

Föreningsarbetet fortsatte, och man drömde om att starta ett djurhem gärna tillsammans med Blå Stjärnan och andra djurinriktade föreningar. Flera falanger av djurskyddsföreningar var verksamma och konkurrerade om arv och donationer.

Stiftelsen Djurhemmet Tassebo startade och har nyligen haft sitt 20-årsfirande. Då det funnit stabilitet för fortsatt existens, började vår förening att ekonomiskt årligen stödja verksamheten.

Då Skånes Djurskyddsförbund upplöstes, och medlen delades ut bland medlemsföreningarna, fanns ekonomi som kunde tillåta inköp av en gård lämplig för djurhemsverksamhet. Driftskostnaderna kunde dock ej finansieras, varför samarbetet med Tassebo fortsatte. Styrelsemedlemmar rekryterades därifrån bl a Hans Olsson djurskyddskonsulent och föreståndare för Djurbegravningsplatsen.

## ÅRSMÖTENA OCH FÖREDRAGEN VID DESSA

(under den senaste 10-årsperioden.)

- 1996 Ordf i SDR länsveterinär Jan-Olof Rönnegård: ”Aktuella djurskyddsfrågor”.
- 1997 Från rikspolisstyrelsen kriminalkommissarie Kaj Månsson: ”Kampen mot den illegala handeln med utrotningshotade djur”.
- 1998 Brandchefen i Helsingborg Claes Thorell: ”Räddningstjänstens syn på vår miljö och våra husdjur”.
- 1999 V. ordf i SDR länsveterinär Carina Burlin: ”Djurskyddsarbetet på Länsstyrelsen”  
Miljökontoret i Helsingborg djurskyddsinspektör Ingrid Bornfeldt - Persson: ”Djurskyddsarbete idag och i framtiden”.
- 2000 Från Regiondjursjukhuset i Helsingborg veterinär Jan Skidell: ”Magsår hos häst”.
- 2001 Foderchefen vid SLR agr lic Folke Vestervall: ”Rätt och fel om galna kosjukan”.
- 2002 Från Regiondjursjukhuset i Helsingborg veterinär Bert Jan Reezigt: ”Blodbank för hund och katt”.
- 2003 Från Regiondjursjukhuset i Helsingborg djursjukvårdare Janet Brandin: ”Senilitet hos hund och kostens inverkan”.
- 2004 Från Din Veterinär veterinär Torkel Falk: ”Hundens sinnen”.
- 2005 Suppl i styrelsen för Djurskyddet Sverige etolog Kerstin Malm: ”Hundens etologi med tanke på djurskyddet”.

De senaste fem åren har **medlemsmöten** arrangerats på hösten. Mötena har hållits på Regiondjursjukhuset ofta med fördrag av någon veterinär därifrån ibland i samband med Öppet Hus med visning av klinikens olika avdelningar.

SveLand har informerat om djurförsäkringar och Jan-Åke Hillarp om ”Sälar i Östersjön och Öresund”. Bo Svorén berättade om storkprojektet vid Görslövsån utanför Väsby och naturfotografen Lars Gustafsson visade naturbilder 2000.

Året före hölls mötet i Kulturmagasinet på Fredriksdal med information om Djurambulansen, KFV och Djurhemmet Tassebo.



Under två år 1998 och 2002 arrangerades "Hunden i människans tjänst" på Fredriksdal med uppvisningar av Djurambulansen, olika hunduppvisningar och föredrag av veterinärer från Regiondjursjukhuset. Det första året blev en succé med ca 3 000 besökare, medan det andra förstördes av dagsregn.

## FÖRENINGENS KONTAKTER UTANFÖR DET EGNA VERKSAMHETSOMRÅDET

Vice ordförande Bernt Green valdes in i Centralstyrelsen som suppleant 1995 och blev ordinarie ledamot året därpå. SDR förlade ett styrelsemöte i Helsingborg 1998. 1999 blev han vice ordförande till 2000, då han avsåg sig. Björn Rydell och han deltog från vår förening i rekonstruktionen av förbundsstyrelsen vid en extrakonferens 2001. Bernt Green är sedan dess suppleant i valberedningen. Han får därför kostnadsfritt deltaga i de årliga konferenserna, och ytterligare en representant från vår förening får deltaga vilket ofta har varit Gunnar Svensson eller ordföranden.

Vår förening har samarbete med grannföreningarna Djurskyddet Landskrona och Djurskyddet Kullabygden, som de numera heter.

## FÖRENINGENS EKONOMISKA STÖD TILL OLIKA INSTITUTIONER OCH FÖRENINGAR

Det ekonomiska stödet till **Djurhemmet Tassebo, KfV och Djurambulansen** har tidigare beskrivits.

**Kullabygdens Ornitologiska Förening, KOF** har haft rovfågelmatning vintertid främst för övervintrade örnar vid Svedberga vilken vi har stött ekonomiskt i flera år. Denna har nu upphört efter ny lagstiftning ang kadaverhantering.

I stället har vi stött **Storkprojektet**. Detta drivs i Skånes Ornitologiska Förenings regi. Genom återställandet av våtmarker och utsättning av hägnuppfödda storkar, när de nått köns mogen ålder, vill man få en vild stam. Målet är att ungarna ska flytta söderut under vintern, och att de ska återvända på våren. I vår närhet finns hägn vid Görslövsån utanför Väsby, fn med 6 storkar, vilket styrelsen besökte år 2000. En häckning har skett i Ingelstråde alltså utanför hägnet. Ett hägn finns vid Tomarps Kungsgård med 6 storkar i hägn och 2 friflygande.

Vi har bidragit med 15 000 kronor och vi är fadder till en stork "126" sedan år 2000. Han är friflygande och paret har fått ungar flera gånger häckande på V. Hingststallet på Flyinge.

Det kostar oss 1000 kronor årligen. 2003 blev vi fadder till ytterligare en ung stork "280". Hon är friflygande i Vattenriket utanför Kristianstad.

2004 fanns det 29 friflygande häckande par i Skåne. En stork från Kullen hade flyttat till Danmark och häckade med en "vild" hona.

Flera hägn har besökts vid de årliga fadderdagarna.

Se hemsidan: [www.skof.se/stork](http://www.skof.se/stork)

## SLUTORD

Vad är en förening utan dess medlemmar f n ca 140, En engagerad styrelse krävs för att få dessa och driva föreningen. Följande personer vill vi framhålla.

### Det senaste decenniets hedersledamöter:

Fritz Sevelius	(30 år i styrelsen. Död 1995)
Gottfrid Hagström 1991	(Död 1995)
Kerstin och Lars "Tylle" Herlin 1996	(Donatorer. Lars är son till en av grundarna Gustaf Herlin)
Gunnar Svensson 1998	(I styrelsen sedan 1961 och sekreterare i 22 år.)

### Det senaste decenniets ordföranden: Det senaste decenniets sekreterare:

Harry Pettersson 1988 – 2002 (Medlem sedan 1975)	Gunnar Svensson 1990 - 1997
Torkel Falk 2003 -	Margit Johansson 1997 -

En fråga som kommer att dryftas är ett eventuellt namnbyte. På årskonferensen i Landskrona 2003 bestämdes att Riksförbundet skulle byta namn till **Djurskyddet Sverige** p g a förväxlingsrisken med SDR – Svensk Direkt Reklam och andra djurskyddsorganisationer. Från 2004 används det nya namnet Djurskyddet Sverige. I Skåne har vi nu 2005 Djurskyddet Malmö, Djurskyddet Landskrona och Djurskyddet Kullabygden. Namnbytet ska tas upp på föredragningslista till årsmötet, där det ska beslutas.

Är det dags att under vår ärevördiga men otidsenliga dekal skriva Djurskyddet Helsingborg? - 23 av 53 föreningar har bytt namn. Eller ska vi bara skriva: Ansluten till Djurskyddet Sverige?

En annan fråga som måste lösas är **omhändertagandet av trafikskadade djur och djur utan ägare främst katter!** Vi har tillfrågat Miljökontoret, som ej tar något ansvar för detta, liksom Polismyndigheten och Räddningstjänsten. Djurhemmet Tassebo räcker ej till, och KfV tar bara hand om vilda djur främst fåglar.

**Ansluten till riksorganisationen**  
**Djurskyddet Sverige**



**Djurens välfärd angår alla!**

Djurskyddet Sverige Markvadsgatan 10  
113 53 Stockholm

Tel 08 – 673 35 11 Fax 08 – 673 36 66

Hemsida: [www.djurskyddet.se](http://www.djurskyddet.se)